

Skånetur

Referat

Dag 1, 5. september

Vækkeuret ringede tidligt, dagen for vores Skånetur var kommet og solen skinnede fra en skyfri himmel.

På stationen mødtes vi med de fleste af de øvrige deltagere og bussen var der i god tid, så allerede 7.55 kørte vi afsted. Efter rigtig megen sneglefart pga. mandag-morgen-trafikken samlede vi de sidste 4 deltagere op ved Amagerhallen.

Første stop var et toiletstop ved Skånegården og så gik det ellers mod Sydøstskåne. Her startede vi i Kåseberga, hvor vi først gik op mod Ales Stenar, Sveriges største skibssætning, der er 67m lang, 19m bred og består af 59 store stenblokke, som vurderes veje op til 5 tons. Skibssætningen ligger 37m over havet og er imponerende at se. Tilbagevejen gik ned forbi det idylliske lille fiskerleje og den gamle by.

Dagens næste punkt var Sandhammar, men 6-700m inden stranden stod et skilt med adgang forbudt for busser, så vi måtte desværre undvære sandstranden, og i stedet køre ind på en P-plads i skoven. Her spiste vi vores medbragte mad og gik en lille tur i skoven, hvor Folke fandt bl.a. Strand-Nellike.

Næste programpunkt var Gisløvshammar, et lille fiskerleje med 15 huse, hvor der i 1800-tallet var et møllestensbrud. Det er et meget specielt sted. Når man går ud på de let skrånede klipper, kan man se konturerne af de mange møllesten, der er blevet brudt. Først har man banket en grøft ud rundt om stenen og derefter med kiler under banket dem løs. Det var yderligere spektakulært med de skummende bølger og det flotte solenskin.

Herfra kørte vi til Stenshovud, en nationalpark med mange forskellige naturtyper. Først kørte vi til den nordvestlige ende, hvor de fleste blev sat af for at gå gennem Avnbøg-skoven over Norra Hovudet på 97m. Vi andre kørte til områdets centrum, hvor vi opdagede, at Naturrum og cafe var lukket. Mandag! Til gengæld gik vi en dejlig tur til stranden, hvor der var enkelte badende – ingen i vores gruppe blev dog fristet, da det blæste meget. Da hele gruppen igen var samlet, kørte vi til vores Hotel i Hässleholm, hvor der var bestilt aftensmad til kl. 19, men den nærmede sig 20 inden den blev serveret. For nogle gik ventetiden med at gætte hvilke berømteder, der var afbildet på det fantastiske fotografi på vægen. Godt træt gik jeg tidligt til ro og sov som en sten.

Dag 2, 6. september

Dagen startede med planteparade på et bord på torvet lige overfor hotellet.

Da vi skulle afsted, opstod der en misforståelse. Vi troede hotellet leverede frokostpakker, men det var meningen, at vi skulle smøre selv. Det var der ikke tid til, da fejlen blev opdaget, så vi kørte uden mad.

Vi skulle begynde dagen med at køre til Håslövs Ängar, hvor chaufføren havde en del udfordringer med især lavthængende grene. Frem kom vi dog. Vi gik en runde på ca. 2 km bl.a. ud til et par fugletårne og en lille idyllisk havn. Engene var knastørre og de fuglemængder, vi havde håbet på, holdt sig væk.

Inden vi kørte til Gropahålet besøgte vi en Lidl, hvor vi provianterede til frokost. I Gropahålet fremtryllede Bo et bord til den indkøbte frokost og efter vi havde spist, gik vi en runde til havet, langs vandet til Helgeåens udløb og langs åen til asfaltvejen og så retur til indkørslen til Gropahålet, hvor Bo ventede med bussen. Der var skum på bølgerne og ret megen vind og heller ikke her sås der mange fugle. Til gengæld fandt Jon den sjældne plante Sand-Nellike.

Næste punkt var Pulken, men der var Pulken der heller ikke meget at se, dog en stor flok traner i det fjerne, der holdt rast. Der var også traner i luften.

Dagens sidste punkt på programmet var Kjugekull, et meget særpræget område med masser af gigantiske blokke. Stenene bliver anvendt til bouldering (klatring på sten). Alle gik til det højeste punkt, hvorfra der er fin udsigt og mange fortsatte på en ikke helt let rundtur. Andre gik tilbage til P-pladsen og derfra til en speciel hule med en stor af sten i midten. Op til hulen er lagt en stentrappe og der er to store sten der markerer en slags indgang til området. Måske et tidligere kultsted?

Igen denne dag må vi vente uhørt længe på at få serveret aftensmad, men velsmagende var den.

Dag 3, 7. september

Vågnede til endnu en solskinsdag.

Første punkt på dagens program var Hörlige Angar. Turen gik ret nordpå, og det var tydeligt at landskabet ændrede sig, blev mere tydeligt svenskt, med små røde huse og mange flere klipper, sten og skov. Fremme ved engen var der heller ikke mange fugle, men et super fugletårn, der indikerede, at der

andre gange er mere at se på. Her var der tydeligvis også kommet regn – majs, græs mm. så langt frodigere ud, end vi så sydligere.

Næste stop var Finjasøen, hvor Bo serverede kaffe og der var fuglekik. Hvinand, trolldand, fiskehejre og skarv var blandt de få fuglearter, vi så.

Herfra kørte vi mod Hovdala Slott, som vi kom til, efter at Bo havde måttet vende bussen, fordi GPS'en viste den totalt forkerte retning...

Vi gik en tur og så på slot og park. Slottet er mere end 500 år gammelt og ejes nu af staten. Tidligere har det i 9 generationer været i familien Ehrenborgs eje. Den første Ehrenborg hed oprindeligt Jens Mikkelsen og var dansk. Da Skåne blev svenskt, valgte han også at blive det og ændrede sit navn til Jöns Mickelsson. Senere efter at have kæmpet på svensk side adledes han og fik efternavnet Ehrensborg. I den store park findes en køkkenhave, som var meget spændende med alle sine mange forskellige planter sat i fine mønstre med gange imellem.

Tilbage ved bussen spiste vi vores madpakker og derefter gik vi i to grupper hhv. kun op til Hammarmölledammen og helt til Brönnestad Kirke. Vi der gik den kortere tur blev kørt til kirken og de andre dukkede kortvarigt efter også op der.

Brönnestad kirke er en meget gammel kirke. Den ældste del er fra midten af 1100-tallet. Kirken er uden tårn, men har en klokkestabel fra 1491-92. Inde i kirken er det mest særlige de mange kalkmalerier i en helt speciel stil. Kun konturerne er tilbage, men også emnerne er specielle, viser familielivet og mange Maria-temaer. Kirken er helliget Maria.

Dagens sidste stop gjorde vi ved Vätteryds gravfelt, hvor ca. 375 store bautasten står og bl.a. er dele af 15 skibssætninger.

Herefter var det hjemtur, lidt tidligere end de første dage og mon ikke de fleste nåede at se statuen af Snaphanen i Hembygdsparken.

Dag 4, 8. september

Som sædvanlig startede dagen med planteparade på torvet og efterfølgende kørte vi til Djurholm Strövområde, hvor der bl.a. er en højmose, som Jon gerne ville vise. Her så man bl.a. Muldebær, Rosmarinlyng, Tranebær og Runbladet Soldug. Man så også en ung vandrefalk jagte en tårnfalk. Der var desuden flere flokke af lille korsnæb.

De, der ikke ville gå den 4 km lange tur, gik sammen med undertegnede en mindre tur, hvor vi først gik til en kalkkilde nær P-pladsen og derefter en runde i den smukke, let kuperede skov, hvor vi så mange spor af tidligere tiders

småbrug. Mange stengærder omkring det, der har været små dyrkede arealer. Nogle tidligere jordkældre, og et stenhusfundament. Hårdt slid har det været. Undervejs var der også en del skilte med beretninger om konkrete personers liv.

Herefter var det meningen vi skulle til Hålehall på toppen af Hallandsåsen og spise frokost, men vi havde ikke taget højde for bussens længde, så Bo nægtede at køre de sidste 700m derop. Udsigten var dog flot, og efter at have nydt denne kortvarigt, blev det besluttet at udsætte frokosten til Hovs Hallar.

Her blev frokosten også nydt med en smuk udsigt – ud over havet. Herefter var man frit stillet til 15.30, hvor der var bestilt eftermiddagskaffe på restauranten. 'Bjerggederne' gik en rundtur via stranden med Jon, nogle gik på egen hånd, og jeg gik sammen med en lille gruppe primært i højderne, hvorfra vi indimellem havde storslået udsigt til de høje klipper langs stranden.

Til sidst samlede vi omkring kaffebordene, nogle med mere sved på panden end andre, men alle bedyrede at selv den lange tur havde været umagen værd.

Herefter gik det hjemad efter en dag med sol og drivende skyer, først på Sjælland kom den regn, som vi slet ikke havde haft på turen.

Tak til alle for dejligt samvær på turen!

Bodil